

Predikan 201129 Första advent, Ett nådens år, Matt 21:1–9, Missionskyrkan i Linköping

LÄSNING: Matteusevangeliet 21:1-9a.

REFRÄNG: Hosianna, hosianna, hosianna, Davids son. *2

VERS 1 – INTRO (om ljus, advent och nutiden)

Nu är första ljuset tänt, och vi firar att det är advent.

Vi minns att något hänt, som berör varje kontinent,
genom att något anlönt, som är Gudasänt.

Att tända dessa ljus har inte en praktisk funktion
utan rymmer snarare en symbolisk dimension
som framkallar fokus och reflektion
- och kanske rentav nån slags reaktion -
genom att vara julens introduktion.

Varje ljus representerar en vecka närmare
födelsen av Messias vår förbarmare
och hemma på var och ens kammare
blir det denna period juligare och varmare.

I år har nästan inget varit som vanligt,
mycket har varit sorgligt och allvarligt,
livet har kanske blivit mera alldagligt
för att vi skyddar oss från det som är farligt.
Därför känns det heligt och saligt
att idag få fira första advent nästan som vanligt.

”Nästan som vanligt” är just vad det är
för idag tänder vi ljusstaken här
och sjunger sånger vi har kär
som innehåller vokabulär

om Gud som är nära och bär.
Men ni, kära församling, är ju inte här,
oavsett barn, vuxen eller pensionär
får vi istället fira advent där vi är.
Det kan vara en prövning som tär
när man längtar efter kyrkans atmosfär
och gärna hade hört en adventskonsert.
Men nu är det såhär och det innebär
att vi återigen får ta det som det är
när situationen är prekär och extraordinär
och hoppas på att detta är temporärt.

Vi ska inte bara tala om en pandemivåg
utan låt mig istället föreslå
att vi lyfter ämnet en nivå,
och tillsammans övergår
till att fundera på och förstå
vad vi kan ta till oss av detta intåg
under Hosiannarop om Davids son.

REFRÄNG: Hosianna, hosianna, hosianna, Davids son. *2

VERS 2 – HOPP (Jesus ska komma åter)

Folket hade alltså ropat och sagt
att Jesus var Davids son, en kung med makt.
Men istället för en stridshäst med prakt
så rider han på en åsna i lugn takt
för att förkunna fred framför vapenmakt
såsom Sakarja hade förutsagt.
Därmed var ett nytt kungarike grundlagt,
präglad av Guds godhet och allmakt,

där orättvisa blottlagts, och frälsning frambragts
av Messias såsom det var sagt.

Jesus är ärans konung med fullmakt
att rädda världen från vanmakt
och alla synder sammanlagt
och förtjänar därmed vårt lov och andakt.

Advent betyder att någon ska komma,
alltså att Jesus en dag ska återkomma
på yttersta dagen för att åstadkomma
ett evigt rike dit vi alla får tillkomma.

Därför står det första ljuset för framtidshopp
om ett paradisiskt nonstop
där Jesus är evig ärkebiskop
som regerar i majestätisk himlakropp.
Men ljuset är också ett nutida hopp
om att pandemins förlopp får ett stopp,
att varje sjukdomsförlopp slutar med en frisk kropp,
och att vi kan börja fira bröllop, åka vasalopp
och göra annat som får livet på topp.

Första ljuset är hopp om att slippa missmod
och inte längre prövas i vårt tålamod,
en symbol om att Jesu blod
kan befria från förtvivlan och svårmod,
och att det faktum att Jesus återuppstod
innebär en evighetslång mandatperiod
där en ledare regerar som är god.

För att hylla Jesus breddes mantlar på vägen

och folket skar kvistar från träden,
och vi bör också i alla lägen
visa oss angelägen
om att välkomna Jesus, vår vän,
att bejaka vår längtan, nästan tvungen
att hylla honom såsom kungen
vars ankomst är besjungen,
och att liksom lärjungen
lyda honom som en lärare
och likt åsnan vara en Kristusbärare,
en slags positiv smittbärare
som överallt är Guds budbärare
som gör julens budskap om Davids son populärare.

REFRÄNG: Hosianna, hosianna, hosianna, Davids son. *2

VERS 3 – TRÖST (Jesus kommer till våra liv och hjärtan redan nu)

Folkmassan vid intåget kallar Jesus för profet,
alltså en sådan som vet
och kan ge dekret
om Guds rikes hemlighet,
och som också ger klarhet
om sånt som idag är en nyhet.

Advent betyder att Jesus kommer,
att Guds rike är redan nu inom er,
här och nu, i allt som sker,
i våra liv och hjärtan när vi ber
är Jesus nära och han ser
hur vi mår, vad som är upp och ner,
kommer med kärlek som omger,

stillar stormen och läkedom ger.

Därför står det andra ljuset för tröst
från Jesu värmande röst,
vila vid Faderns bröst
och ledning av stjärnan i öst
oavsett sommar, vinter, vår eller höst.
Vi behöver profetens talan
med ord om lugn och uppmuntran
som leder till större förtröstan
istället för obehag och misströstan.

Det andra ljuset tröstar vid besvikelse
i en tid med massor av bedrövelse
då vi alla längtar efter befrielse
från sjukdom och oro i hela vår skapelse.
Viss tröst får vi genom lidelse
när vi pyntar och bakar som förberedelse
på vår Frälsare Messias födelse.
Vi fokuserar på någonting
som ger trygghet i en tid av förändring
under ett enda långt år av ökenvandring.
Därför får traditionella ting
detta år prioritering och första tjing
därför att dom ger avkoppling och lindring
som vi behöver efter restriktioner och allting.

Intåget ledde till en del uppståndelse
bland folket som blev frågande
om det som nu var inträffande
och om Jesu ursprung och profeterande.

Men dom var också välkomnande
genom sitt Hosiannasjungande
och lärjungalika efterföljande.
Vi bör likt dom vara inbjudande
och ägna oss åt hjärtats förberedande
dit Jesus också är i antågande
om vi likt åsnan står till Jesu förfogande
att fyllas och ledas av Guds helga ande
i jubel över Davids sons ankommande.

REFRÄNG: Hosianna, hosianna, hosianna, Davids son. *2

VERS 4 – GLÄDJE (Jesus kommer genom församlingen redan nu)

Folket ropade med glädje och fröjden:
"Davids son, Hosianna Gud i höjden!"
Det betyder rädda oss den högste Herren
som kommer med seger över fienden
och tar sin boning mitt bland folken.

Advent betyder att Jesus kommer här och nu,
till mig och du och du och du
genom alla oss som är Kristi kropp ännu.
För att vara en församling räcker det ju
enligt Matteus att bara vara tre eller tu.
Bland så pass få kan Jesus äras och förbli
och trots att vi befinner oss mitt i
utspriddhet på grund av pandemi
når vi ut genom gudstjänstens liturgi.

Därför är ljus tre glädje över att vi
befriats från skuld och slaveri

att ännu ett kyrkoår är förbi
och vi börjar ett nådens år av amnesti,
kanske med ett nytt vaccin
som i sig inte är frälsande
men som leder till glädje och upprättelse,
till nya liv med omvändelse
från fjättrande leda och uttråkelse
så vi istället kan dela och få förståelse
för glädjen över profetians uppfyllelse.

Det tredje ljuset står för glädje
så att vi också kan gå till Betfage
och ta i från vår mage
när vi ger Gud vår lovsång
med stämman klar och strong,
och låt oss hela månaden lång
hålla julens budskap igång
genom psalmer och mången julesång
om stjärnor, advent och Lucia
om löftet som gavs till Maria
om att nu har varenda profetia
som gavs till Jeremia
blivit sanning att infria
genom Jesus som befriar.

Likt berättelsens åsne
som någon åt Jesus kunde anförtro
blir vi befriade från vår oro
så att vi glada och i tro
kan tacka Gud som är god.
Det gör vi här i kyrkan med mikrofon

men det går också bra att hemifrån
ta i ända från tån
för att lova Gud som Davids son:

REFRÄNG: Hosianna, hosianna, hosianna, Davids son. *2

VERS 5 – FRID (Jesus har redan kommit till jorden en gång)

Som avslutning på sin turné gjorde Jesus succé
utifrån Sakarjas idé om detta intågs entré.
Folkmassan bekräftade vid denna scen
att han kom från Nasaret i Galiléen
men egentligen hade fötts i Judéen
i Davids stad Betlehem
inte långt ifrån Jerusalem

Advent innebär i allmänhet
att Jesus redan kommit rätt diskret,
född i stallets fuktighet
mellan ko, häst, föl och get.
Ett litet barn i hjälplöshet
som frälser hela vår mänsklighet
och skapar en ny religiositet
som handlar om solidaritet,
barmhärtighet, tillhörighet,
medmänsklighet och generositet.

Det fjärde ljuset står för frid och stillhet,
om att med viss eftertänksamhet
försöka greppa denna dubbelhet:
att vår Gud bör äras som en kunglighet
men själv gått före i all enkelhet.

Det fjärde ljuset manar till att i likhet
med den första julens ödmjukhet
begrunda och visa vår tacksamhet.
För trots nutidens omständighet
finns det tröst och hoppfullhet
om stor glädje och salighet
under julens högtidlighet
om den får ske i kravlöshet
och detta år med viss sparsamhet,
men ändå med samma självklarhet
och fokus på budskapets otrolighet
om Gud som själv tar del i vår mänsklighet.

Folket sjöng sin Hosiannasång
om välsignelse och välgång
som bön, tack och lovsång
till Jesus frälsarens ingång.
Vi kan i motsvarighet
prisa Jesu gudomlighet
och även i samhörighet
med åsnans trogenhet
med våra kroppar bära Jesu celebritet
kombinerat med anspråkslöshet
som vittnen om julnattens hemlighet
vilken proklamerats i all evighet.

Med ljus om hopp, tröst, glädje och frid
och budskap om slutet på all strid
när Guds rike och nådens år tar vid
önskas nu varenda familj och individ

till er som är här och hemmavid
med denna predikan på speed
och vissa rim på glid
en stämningsfull och mysig adventstid.

REFRÄNG: Hosianna, hosianna, hosianna, Davids son. *2 eller 4

// Maria Linder, första advent i pandemins år 2020.